



Föreningen Taxeringsnämndsordförande i Stockholm

höll årsmöte den 2 februari. Till styrelse för år 1951 utsågos red. Al Vanner, ordf., kanslirådet Gunnar Wejle, vice ordf., advokat C. P. Ossbahr, och sekreterare Sture Lennerfors, kassör, samtliga omvalda, samt nyvaldes f. d. byråchefen Nils Källström, sekreterare, efter sekreterare Carl Björhammar, som av sagt sig. Till revisorer omvaldes assurancesintendent Ragnar Westberg och förste kontrollör Einar Leander.

Föreningen Kronoombud i Stockholm gjorde framställning om att

även kronoombuden måtte beviljas inträde i ordförandeföreningen. Föreningen beslöt enhälligt att uttala sig för en sådan sammanslagning, men då stadgarna icke medgåvo stadgeändring vid detta sammanträde, skulle frågan upptagas vid följande sammanträde.

Vid sammanträdet redogjorde förste revisor Sven Rönne i stället för förste taxeringsintendent Sven Holdo, som av sjukdom var förhindrad, för de ändringar i anvisningarna för årets taxering, som av prövningsnämnden beslutats, varefter diskussion vidtog och frågor ställdes.

Föreningen Stockholms läns taxeringsnämndsordförande

höll årsmöte den 23 jan., sedan det möte till vilket länsstyrelsen kallat ordförandena avslutats. Sedan styrelse- och revisionsberättelser godkänts omvaldes byråchefen Gösta

oaktsamhet. Törnkvists ifrågavarande förfaranden ha varit ägnade att leda till för låg skatt. Det belopp, som skall läggas till grund för bestämmande av böter enligt skattestrafflagen, utgör 463 kronor 60 öre.

Rådhusrätten dömde Törnkvist för falskdeklaration och vårdslös deklamation att till Kronan böta sexhundra kronor.

Aktieutdelning ej uppgiven

Åklagaren hade yrkat ansvar å fru Hedvig E. Olsson, Spånga, för falskdeklaration, bestående däri att Olsson i 1949 års deklamation uppsåtligt underlåtit att upptaga av henne under år 1948 uppburen utdelning å aktier om 622 kronor, vilken oriktiga uppgift varit ägnat att leda till för låg skatt.

Olsson erkände att hon uppsåtligt i sin ifrågavarande deklamation underlåtit att upptaga ifrågavarande inkomst.

Det belopp, som skall läggas till grund för bestämmande av böter enligt skattestrafflagen, utgör 134 kronor 40 öre.

Rådhusrätten dömde Olsson för falskdeklaration att till Kronan böta 250 kronor.

Det lönar sig för kommunerna att öka de kommunvalda taxeringsledamöternas kunskaper på taxeringsområdet. Giv dem därför Taxeringsnämndsordförandenas Riksförbunds fackorgan *Skattenytt*. Vid prenumeration för taxeringsnämnderna bör uppgift lämnas om till vem tidskriften skall sändas.

Karnell till ordförande för år 1951. Till övriga medlemmar av styrelsen utsågos förste byråsekreterare Erik Eriksson, Stockholm, ingenjör Wilhelm Watz, Odensala, häradsskrivare Gustaf Åhström, Solna, och länsbokhållare Bengt Knutsen-Öy, Stockholm. Till suppleanter valdes kronokamrerare Bertil Lundström, och järnvägstjänstemannen Sven R. Beckman, Södertälje. Till revisorer utsågos häradsskrivare Einar Blomgren, Stockholm, och landskanslisten Knut Hellquist, Hagalund.

Föreningen beslöt teckna bidrag till förbundets tidskriftsfond. Dessutom förekom diskussion om viss stadgeändring, vilken fråga dock hänsköts till styrelsen för vidare undersökning.

Efter sammanträdet intogs gemensam middag å Gillet.

Föreningen Östergötlands taxeringsnämndsordförande och kronoombud

höll sitt ordinarie årsmöte i Linköping den 13 januari 1951 å Wallenbergssalen. Vid sammanträdet voro cirka 200 av föreningens medlemmar närvarande. Årsmötet hade anordnats i anslutning till ett av länsstyrelsen i länet utlyst sammanträde jämlikt 75 § taxeringsförordningen. Såsom gäster hade föreningen inbjudit landskamreraren Harald Whitefield, f. d. landskamreraren E. Stårck samt taxeringsintendenten, nyutnämnde landskamreraren i Kalmar län, Bror Alvin.

Årsmötet beslutade enhälligt att till sin förste hedersledamot välja f. d. landskamreraren E. Stårck. Borgmästaren Sven Lutteman, Norrköping, som varit föreningens ordförande i 10 år samt dessförinnan sekreterare i 4 år avsåde sig ordförandeskapet på grund av bristande tid. Länsbokhållaren Sven Wastesson framförde årsmötets tack till borgmästare Lutteman för det förtjänstfulla och skickliga sätt, på vilket han ombesörjt föreningens angelägenheter under alla dessa år.

Till styrelse för det nya verksamhetsåret valdes länsbokhållaren Sven Wastesson, Linköping, ordförande, f. d. landsfiskalen Bengt Holmstedt, Kisa, vice ordförande, häradsskrivaren Olof Blomberg, Norrköping, sekreterare och klubbmästare, bokhållaren Eric Ericsson, Finspång, skattmästare, häradssdomaren S. P. Hollertz, Ringarum, häradsskrivaren Thore Kallefors, Motala, agronomen Torgny André, Knivberga, Norrköping, och landsfiskalen Oscar Liliebäck, Åby.

Till styrelsesuppleanter utsågos nämndemannen Evert Nöjd, Ödeshög, och direktören L. Rönnstén, Norrköping.

Revisorerna, länsassessorn B. Carling, Linköping, och landskanslisten Gösta Tolérus, Linköping, omvaldes. Likaså revisorssuppleanten, landskontoristen Gösta Sandström, Linköping.

Till Riksförbundets tidskriftsfond anslög årsmötet 300:— kronor.

Vid årsmötet förekom livlig diskussion i aktuella taxeringsfrågor, delvis i anslutning till ett av landskamreraren Bror Alvin hållet föredrag vid det av länsstyrelsen anordnade mötet.

Härefter följde gemensam supé å Stora Hotellet i Linköping. Ett 20-tal nya medlemmar anmälde sitt inträde i föreningen.

Föreningen Malmöhus läns taxeringsnämndsordförande och kronoombud

har vid sammanträde i Malmö den 27 januari 1951 till styrelseledamöter valt: riksdagsman Rud. Anderberg, Vollsjö, ordf., folkskollärare Nils Andersson, Vintrie, länsassessor A. Isaksson v. ordf., ingenjör C. M. Kroon, Malmö, landsfiskal Peter Sjöberg, Kävlinge, häradsskrivare Lenart Sonesson, Hörby, och kronokamrer C. E. Svensson, Lund, samtliga omvalda.

Till revisorer utsågos: häradsskrivare E. Behle, Trelleborg, och taxeringsinspektör G. Lindholm. Ordför-

randen Rud. Anderberg lämnade en redogörelse för Riksförbundets årsmöte den 21 oktober 1950, särskilt i vad avsåg förbundets nya tidning Skattenytt. Taxeringsinspektörerna H. Edelin och N. H. Smede talade därefter över aktuella taxerings-spörsmål, varefter förekom diskussion.

Efter årsmötet var anordnad gemensam middag i restaurant Palladiums festvåning, där diskussionen fortsatte.

Föreningen Kopparbergs läns taxeringsnämndsordförande

har avhållit sitt ordinarie årsmöte lördagen den 10 februari 1951 på Stadshotellet i Falun under ordförandeskap av majoren Jean Br:son Rosander. Mötet bevistades av omkring 50 medlemmar — ett förhållandevis stort antal, om hänsyn toges till att länsstyrelsen detta år ansett sig icke böra kalla länets taxeringsmän till tjänstekonferens.

Sedan styrelsens och revisorernas berättelser föredragits och styrelsen beviljats full ansvarsfrihet för förvaltningen under det senast förflutna året, föreningens fjortonde verksamhets- och räkenskapsår, omvaldes major Rosander till föreningens ordförande för tiden t. o. m. nästa årsmöte. Övriga styrelseledamöter blevo borgmästaren Gustaf Geete, Falun, landstingsmannen Olof Gudmundsson, Stumnsås, och f. landstingsmannen Emil Ericsson, Hedemora, omvalda, samt e. o. landskontoristen Yngve Bäckström, nyvald efter taxeringsinspektören Erik Söderlund, som efter vunnen befordran avflyttat från länet. I den nya styrelsen blev vid senare avhållet styrelsesammanträde borgmästare Geete omvald till vice ordförande och landskontoristen Bäckström nyvald till sekreterare och kassaförvaltare. Till styrelsesuppleanter omvaldes hemmansägaren E A Sandin, Mockfjärd, och stadskassören Helmer Hillström, Borlänge. Revisorerna, länsassessorn

Martin Egerborg och uppbördsassistenten Rolf Sundlöf, Falun, återvaldes liksom revisorssuppleanten, löjtnanten C A Runegård, Falun. Föreningens ombud vid riksförbundets årsmöte blev major Rosander med landskontoristen Bäckström såsom suppleant.

Av styrelseberättelsen framgick bl. a. att föreningen under år 1950 haft 138 medlemmar. Vid sammanträdet meddelades dessutom, att ditills i år 159 medlemmar inbetalat stadgad årsavgift, samt att anslutningen till föreningen därmed vore något över 90 %.

Styrelsens åtgärd att under hösten 1950 anslå 500 kr. av föreningens medel såsom bidrag till den garantifond, som skapats för att säkerställa utgivandet av ett riksförbundets eget fackorgan, godkändes utan diskussion.

I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsmötet, dels att medlemskap i föreningen skall vara förenat med prenumeration på förbundets eget organ, tidskriften "Skattenytt", dels att årsavgiften för år 1952 skall vara högst 4 kr. jämte den prenumerationsavgift, som för föreningsmedlemmar kan komma att bestämmas för tidskriften.

På förslag av styrelsen beslöt årsmötet vidare att vidtaga en del smärre ändringar i föreningens stadgar. Enligt ändringsbeslutet, som för att bli slutgiltigt gällande måste bekräftas vid ett senare extra eller ordinarie föreningsmöte, äga i fortsättningen ordförande och kronoombud i taxeringsnämnd, taxeringskonsulenter, kronokamrerare, härads-skrivare, uppbördsassistenter och häradsskrivarassistenter i länet samt tjänstemän vid länsstyrelsen och ledamöter av länsprövningsnämnden ingå såsom medlemmar i föreningen och äger styrelsen utse sekreterare och kassaförvaltare även bland sådana föreningsmedlemmar, som icke tillhöra styrelsen. I samband därmed ändrades föreningens namn till "Fö-

ningen Kopparbergs läns taxeringsmän”.

Årsmötet beslöt slutligen att låta till protokollet anteckna en bestämd protest mot att utgivaren av tidskriften "Taxeringsnämnden" även efter ingången av innevarande år såsom underrubrik till tidskriften använder orden "Organ för Taxeringsnämndernas ordförande, kronoombud och ledamöter samt taxeringskonsulenter". Sedan riksförbundet numera börjat utgiva egen tidskrift, måste denna underrubrik betecknas såsom missvisande och är det föreningens önskan, att riksförbundet eller dess tidskriftskommitté vidtager alla erforderliga och möjliga åtgärder för att förhindra "Taxeringsnämndens" utgivare att i fortsättningen begagna en beteckning, som ger tidskriften sken av att företräda taxeringsmännens intressen. Med hänsyn till de metoder, som användas av "Taxeringsnämndens" annonsackvisitörer vid annonsanskaffningen, önskade årsmötet dessutom, att riksförbundet skulle genom dagspressen bringa till allmänhetens kännedom, att förbundet och dess länsföreningar numera icke längre ha något som helst samröre med tidskriften "Taxeringsnämnden" och dess utgivare.

Såsom avslutning på de egentliga årsmötesförhandlingarna lämnade ordföranden i riksförbundets tidskriftskommitté, hărădsskrivaren Oskar Lewrö, en intressant redogörelse för tidskriftsfrågans historiska utveckling och alla de åtgärder, som riksförbundet och kommittén måst vidtaga för att föra frågan om utgivandet av ett förbundets eget organ i hamn. Föredragshållaren berörde även resultatet av tidskriftskommitténs arbete med skapandet av en garantifond för tidskriften samt av första årets prenumerationsanskaffning och redogjorde också för den ekonomiska kalkyl, som legat bakom riksförbundets beslut om utgivandet av tidskriften "Skattenytt".

I samband därmed utdelades till de närvarande det samma dag färdigställda första numret av den nya tidskriften. De närvarande uttalade sin stora tillfredsställelse över att riksförbundet numera frikopplats från allt samarbete med utgivaren av tidskriften "Taxeringsnämnden" och sin belåtenhet med utformningen av den nya tidskriften och innehållet i tidskriftens första nummer. En av föreningsmedlemmarna föreslog, att årsmötet skulle låta till protokollet anteckna föreningens tack för allt det arbete och allt det intresse, tidskriftskommittén nedlagt på tidskriftsfrågan. Detta förslag vann även årsmötets gillande.

Efter årsmötesförhandlingarnas avslutande höll länsbokhållaren Ragnar Lindholm föredrag över ämnet "Landskontorets organisation och verksamhetsområde". Föredragshållaren berörde därvid särskilt de delar av landskontoret, som handlägga taxerings- och skattefrågor, samt det samarbete, som städse måste äga rum mellan å ena sidan länsstyrelsen och dess tjänstemän och å andra sidan de lägsta beskattningsnämnderna och deras funktionärer.

Mötesdeltagarna samlades senare till gemensam middag, i vilken landskamreraren Axel Bergström samt dagens båda föredragshållare deltog såsom inbjudna hedersgäster. I ett livligt uppskattat tal hyllade landskamrer Bergström föreningen och tillönskade densamma lycka och fortsatt framgång i dess arbete. Talaren uttalade den förhoppningen, att föreningen, dess styrelse och medlemmar var och en på sin ort skulle vidtaga alla de åtgärder, som kunna anses lämpliga för att förverkliga föreningens främsta uppgift, nämligen att verka för en enhetlig och rättvis taxering. Talaren förklarade sig dessutom komma att liksom hittills på allt sätt stödja föreningen i dess verksamhet och dess strävan att förbättra taxeringsmännens ekonomiska villkor.