



FÖRENINGSSÄRENDEN

Årsmötet

Taxeringsnämndsordförandenas Riksförbund avhöll sitt årsmöte på Piperska Muren i Stockholm lördagen den 22 oktober 1955. Samtliga länsföreningar utom den i Västernorrlands län hade sänt ombud.

Mötet öppnades av förbundsordföranden kamrer A. Bendrik, Söderhamn, som hälsade de närvarande välkomna.

Kamrer Bendrik erinrade om den smärtsamma förlust, som drabbat förbundet genom vice ordförandens, byråchefen Nils Källström, frånfalle, och bringade i åtanke dennes uppförande, intresserade och gagnarika arbete för förbundet samt lyste frid över hans minne.

Till ordförande vid mötet utsågs herr Bendrik och till vice ordförande härads-skrivaren Alfred Linderson, Karlshamn.



Förbundets ordförande kamrer Axel Bendrik i allvarligt samtal med riksskattenämndens ordförande generaldirektör R. Dahlgren. Längst till höger finansdepartementets representant kansli-rådet I. Löfqvist. Längst till vänster härads-skrivare Alfred Lindersson.



Från årsmötet. Kantor Fröberg gör ett inlägg. Längst till höger gästerna generaldirektör R. Dahlgren och bevilningsutskottets ordförande Adolf Olsson.

Styrelse- och revisionsberättelser föredrogs och förbundets styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Till styrelseledamöter omvaldes kamrer A. Bendrik, Söderhamn, häradsskrivaren Alfred Linderson, Karlshamn, kronokamreraren E. Winnermark, Borås, och f. d. kansliskrivaren Axel Karlsson, Ånge, samt nyvaldes (efter framlidne byråchefen Nils Källström) kanslirådet Gunnar Wejle, Stockholm.

Till suppleanter i styrelsen omvaldes hovrättssekreteraren Å. Sjögren, Göteborg, och nyvaldes ingenjören Wilh. Watz, Odensala, samt landsfiskalen Bror Wassberg, Karlskoga.

Till revisorer såväl för förbundets räkenskaper som för tidskriftens räkenskaper omvaldes häradsskrivaren Arfrans Lindholm, Falun, och förste taxerings-

inspektören E. Lilliesköld, Göteborg, och till revisorssuppleanter valdes häradsskrivaren Einar Blomgren, Stockholm, och postkontrollören Gösta Sundman, Stockholm.

Till hedersledamot av förbundet valdes enhälligt f. häradsskrivaren Oscar Lewrö, Leksand.

I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsmötet att årsavgiften till förbundet skulle utgå med två kronor för varje till länsförening ansluten medlem.

Sekreteraren redogjorde för de åtgärder styrelsen vidtagit i arvodesfrågan och de uppvaktningar, som skett därutinnan under verksamhetsåret, och lämnade också en översikt för de grunder, efter vilka årets arvodesbelopp i huvudsak beräknats.

Efter årsmötesförhandlingarna skulle



Från årsmötet. Längst till vänster föredragshållaren Dag Helmers och styrelsens sekreterare assessor S. Åström samt hovrättssekreteraren Å. Sjögren.



Förbundets nye hedersledamot häradsskrivare O. Lewrö, är glad över tidskriftens framgång.

TAXERINGSHUMOR

På heder och samvete:

Yrke: barnsköterska (i privatfamilj).

Civilstånd:

31/12 1953 ogift.

31/12 1954 ogift.

Sammanlevde Ni under större delen av 1954 med andra maken? *Ja.*

Darrig hjälp.

Behjälplig vid deklarationens upprättande har varit:

Jag skälver.

Orsak och verkan.

Under "Övriga uplysningar och yrkanden" skrev vederbörande:

På grund av ej insend Deklareton har jag varit *sjuk*.

N. N.

f. d. skattedirektören jur. dr K. G. A. Sandström ha hållit föredrag över ämnet "Taxeringsmyndigheten och skattestrafslagen". Dr Sandström var emellertid på grund av sjukdom förhindrad varför kammarrättsfiskalen Dag Helmers höll ett inledningsanförande över ämnet i fråga. Han återgav därvid dr Sandströms uppfattning om en lämplig organisation för att effektivisera beivrandet av falskdeklaration. Efter inledningsanförandet följde en livlig diskussion.

Årsmötet beslöt slutligen att protokollet över årsmötesförhandlingarna skulle stencileras och utsändas till länsföreningarna.

G. A.

Ett Varningsrop

BLIV ALDRIG BONDE!

Följande sanna saga ur verkliga livet har under gångna året förföljt undertecknad.

En ko kalvade en dödfödd kalv som dessutom var strakbent (bak) kon fick bråk fullt slaktvärde 810 kr kalven grävdes ned 80 kr gick åt skogen.

1952 inköptes en ko för cirka 1.200 kr efter 8 betäckningsförsök samt läkarebehandling gick han till slakt för 900 kr, *kon endast 6 år*, 300 kr kontant förlust alltså.

På morgonen samma dag som slakt var bestämd för 2 styc. grisar låg den ena död utan föregående sjukdom 95 kilo fläsk 315 kr rök åt pipan.

2 nya grisar inköptes för 225 kr 54 dagar därefter var den ena färdig att lämna *in* men efter som det var på dagen och jag fanns i ladugården drog jag kniv skar halshalsen av den ock rädda på så vis 162 kr. ändock någott.

Två 2 till inköptes för 162 kr 9 dagar därefter låg den ena död på morgonen 81 kr. plus 9 dagar arbete fick grävas ned. Kan man inte efter detta *utropa* vad mån-de du har jort efter detta vederfares dig.

Från och med 1954 har försäkring tagits även för grisar.

N. N.

Olika yrken.

En man, som arbetat en del av året som kock och en del som kallskänka, anförde besvär och förmälde bl. a. att han varit anställd hos slaveriaktiebolaget Saxa och undertecknade

N. N.

f. d. arbetare numera: Homeopat och Psykoanalyt.