

TOR:s årsmöte 1980



TOR:s avgående och tillträdande ordförande omgivna av föredragshållarna och andra hedersgäster

Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund avhöll sitt årsmöte fredagen den 17 oktober 1980 på restaurant Metropols festvåning i Stockholm. Förbundets ordförande Elis Winnermark, Borås, hälsade de närvarande välkomna och vände sig särskilt till årsmötets norska gäster, fylkeskatteschefen Olav Jørgensen, Bærum och ligningssjefen Andreas Jølbo, Stavanger, båda representerande Ligningsnevndenes landsförbund.

Ordföranden höll därefter presentation över den nyligen avlidne hedersledamoten i förbundet, Einar A Blomgren. Den bortgångnes minne ägnades en tyst minut.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med upprop och därvid konstaterades att alla länsföreningar utom en var representerade vid mötet. Elis Winnermark fick uppdraget att leda årsmötesförhandlingarna.

Styrelsens verksamhetsberättelse, som tidigare varit införd i Skattenytt, la-

des med godkännande till handlingarna. Sedan revisionsberättelsen föredragits, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas förslag.

Härefter avbröts mötesförhandlingarna för föredrag om JO:s tillsyn över taxeringsväsendet av justitieombudsmannen Per-Erik Nilsson och byråchefen Johan Hirschfeldt. Nilsson redogjorde under sitt föredrag för JO:s arbetssätt och för sin syn på bl a taxeringsfunktionärernas straffrättsliga ansvar. Han sade sig inte ha funnit något generellt belägg för brister hos taxeringsnämndsordförandena i handhavandet av taxeringsuppdragen. Hirschfeldt tog upp och kommenterade ett speciellt ärende, där ”frågan om taxeringsfunktionärs trovärdighet utan vidare kan anses större än deklaratens” prövats. Föredragen följdes av livlig diskussion och under denna framfördes bl a synpunkter på taxeringsfunktionärernas allt svårare arbetssituation. Det påpekades att tidspresen ökat och att taxeringsperioden i realiteten inte blivit förlängd. Ordföranden framförde mötesdeltagarnas tack till de båda föredragshållarna.

Efter återupptagandet av mötesförhandlingarna förrättades val av styrelse. Från förbundets ordförande Elis Winnermark förelåg avsägelse från uppdraget och på valutskottets förslag beslöt årsmötet enhälligt att till ordförande i förbundet och dess styrelse välja Torbjörn Vester, Malmö. Till styrelseledamöter omvaldes S O Grigsholm, Gävle, Alf Andersson, Jönköping, och Inga-Brita Ytterman, Stockholm, samt nyvaldes Erik Palmquist, Karlstad. Till styrelsesuppleanter valdes Folke Krook, Vara, Björn Söder, Västerås, och Harry Hultgren, Östersund. Till revisorer valdes Gösta Pernéus, Bromma, och Sixten Hellqvist, Lidingö med Ann-Mari Kekonius, Enköping, och Ingemar Mauritzon, Eskilstuna, som suppleanter.

Vid årsmötet 1979 fick styrelsen i uppdrag att överväga om frågan om semesterersättning åter borde prövas med beaktande av taxeringsnämndsordförandenas ställning i den nya taxeringsorganisationen. En skriftlig redogörelse utvisande av styrelsen företagna åtgärder, hade tidigare tillställts länsföreningarna. Efter diskussion beslöt årsmötet att ej verkställa någon ytterligare utredning av frågan, som — liksom de därmed sammanhängande frågorna om taxeringsnämndsordförandens rättsliga ställning och om förhandlingsrätt — avskrevs från vidare handläggning.

På styrelsens förslag beslöt årsmötet höja medlemsavgiften, inklusive prenumeration på tidskriften Skattenytt, till 80 kronor för 1981. Liksom hittills skall avgiften inkasseras av tidskriften Skattenytt. Av avgiften skall 10 kronor per föreningsmedlem jämte ett fast belopp av 1 000 kronor redovisas till varje länsförening. Av avgiften skall därjämte belopp, motsvarande vad som totalt utgår till länsföreningarna, redovisas till förbundet.

Länsföreningarna i Östergötlands, Värmlands och Jämtlands län utsågs att med sina årsmötesrepresentanter ingå i valutskotten med uppgift att förbereda ärenden angående val och arvoden vid årsmötena 1981 och 1982. Vid föregå-

ende årsmöte hade länsföreningarna i Blekinge och Hallands län utsetts att med sina årsmötesombud ingå i valutskotten under två år, d v s även under år 1981.

Ordföranden lämnade en redogörelse för de beslut, som budgetdepartementet fattat rörande arvoden vid 1980 års inkomsttaxering, 1980 års särskilda fastighetstaxering och 1981 års allmänna fastighetstaxering. Redogörelsen följdes av en kort diskussion.

Årsmötet beslöt att till förhandlingsdelegerade, att föra förbundets talan i arvodesfrågor m m, utse styrelsens ordförande och vice ordförande.

Torbjörn Vester erinrade om att Elis Winnermark blev ledamot av förbundets styrelse redan år 1952 och att han tillträdde ordförandeposten år 1964. Vester framförde styrelsens och ombudens varma tack till den nu avgående ordföranden för det under de gångna åren nedlagda arbetet och för det förtjänstfulla sätt, på vilket han lett förbundets verksamhet.

Årsmötet beslöt enhälligt att utse Elis Winnermark till hedersledamot i förbundet.

Ordföranden framförde sitt tack till förbundet för den tid han haft förmånen att verka dels som styrelseledamot och dels som ordförande. Han tackade också årsmötesdeltagarna för det intresse som visats under förhandlingarna, samt förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet samlades flertalet mötesdeltagare till middag i restaurangens festvåning tillsammans med inbjudna gäster. Under middagen hyllades den avgående ordföranden Elis Winnermark såväl för sina personliga egenskaper som för de arbetsinsatser, som han under en lång följd av år ägnat förbundet.

Styrelsen höll efter årsmötet konstituerande sammanträde, varvid till vice ordförande utsågs S O Grigholm, Gävle. Sekreterareposten lämnades som hitills vakant.

Alf Andersson

SKATTENYTT 1981

SKATTENYTT — officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas Riksförbund, TOR — som under 1981 utkommer med sin 31:a årgång, har allt sedan starten 1951 kunnat glädja sig åt en fortgående ökning av prenumerationsstocken och trycks f n i en upplaga på 24 000 ex. Förklaringen till denna utveckling och framgång torde vara att söka i att SKATTENYTT satt som sitt mål att genom artiklar och diskussionsinlägg i aktuella beskattningsfrågor alltid hålla läsekretsen à jour med allt som händer på detta område. Redaktionen har förmanen att bland sina medarbetare räkna personer, som genom sin verksamhet på skilda områden skaffat sig stor insikt och erfarenhet i beskattningsfrågor.

SKATTENYTT vill vara ett forum för olika åsikter. Redaktionen hälsar därför med glädje som medarbetare alla som vill ge uttryck för sin mening i de frågor som faller inom tidskriftens intressesfär.

SKATTENYTT utkommer med tolv nummer per år varav i regel två dubbelnummer och kommer liksom tidigare att innehålla *Meddelanden från Riksskatteverket*. Dessa meddelanden, som ingår under särskild avdelning i tidskriften och utkommer i två serier, varav serie I behandlar direkt skatt — taxering och serie II indirekt skatt — mervärdeskatt, erhålles sålunda kostnadsfritt av varje prenumerant på SKATTENYTT. Abonnemang på enbart *Meddelanden från Riksskatteverket 1981* kan även ske mot ett pris av 40:— per år och serie. Vid samtidigt abonnemang på både serie I och II 1981, kr 70:—.

Abonnemangsavgift på SKATTENYTT 1981 kr 95:— inkl. moms., med inbunden årsvolym 1981, kr 175:— inkl. moms. o. porto. För medlemmar i TOR och länsförening, kr 80:— resp. kr 160:—.

Vi är tacksamma om Ni väntar med att betala prenumerationsavgiften tills dess Ni erhåller inbetalningskort.

SKATTENYTTS motto kommer liksom hittills att vara:

för enhetlig och rättvis taxering samt förståelse
mellan taxeringsmyndigheter och skattskyldiga
mot slentrian och byråkratism.

Stockholm och Leksand i december 1980.

TIDSKRIFTEN SKATTENYTT
Redaktionen