



FÖRENINGENS ÄRENDEN

Föreningen Älvsborgs läns taxeringsnämndsordförande

höll sitt årsmöte den 27 januari 1962 å Palace Hôtel i Göteborg. Vid sammanträdet var omkring 175 medlemmar närvarande. Vidare hade till mötet kommit representanter för länsstyrelsen i Älvsborgs län med bl. a. landskamreraren Gunnar Hjorth och t. f. taxeringsintendenten Arne Ekstedt.

Vid mötet, som öppnades av riksdagsmannen Arvid Enarsson, Laxarby, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 1961 års förvaltning. Därefter företogs stadgeenliga val, varvid samtliga funktionärer omvaldes.

Styrelsen består sålunda fortfarande av riksdagsmannen Arvid Enarsson, Laxarby, ordförande, kronokamreraren Elis Winnermark, Borås, vice ordförande, häradsskrivaren Gösta Fogelquist, Alingsås, förvaltaren Erik Johnsson, Tollered, samt 1:e taxeringsrevisorn Stig Lundin, Vänersborg, sekreterare och kassör. Till suppleanter i styrelsen omvaldes lantbrukaren Karl Nygren, Mossebolund, och fabrikören Olof Hillefors, Lerum.

Revisorer äro häradsskrivaren Tor Rehman och 1:e taxeringsrevisorn Erik Stahre, båda i Vänersborg, med ombudsmannen Bror Moberg, Åmål, som suppleant.

Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna höll t. f. taxeringsintendenten Arne Ekstedt, Vänersborg, ett föredrag: "Inför 1962 års taxering". Han delgav därvid de närvarande sina iakttagelser

från föregående års taxeringsarbete samt berörde vissa av nyheterna för årets taxering.

Frågor rörande avdrag för bilkostnader i jordbruk behandlades därefter av 1:e taxeringsrevisorn Stig Lundin.

Gällande bestämmelser om avdrag för kostnader i förvärvskällan tjänst, dels beträffande resor med bil i tjänsten, dels resor med egen bil till och från arbetet enligt den s. k. 1:80-regeln berördes sedan i två anföranden av 1:e taxeringsrevisorn Stig Möller och 1:e taxeringsinspektören Nils Granath.

Efter de olika anförandena lämnades tillfälle till diskussion, därvid föredrags hållarna besvarade från medlemmarna framställda frågor.

Den för medlemmarna nog så intressanta och viktiga frågan beträffande arvodena avhandlades av kronokamreraren Elis Winnermark, Borås, då han i ett uppskattat föredrag lämnade information om taxeringsnämndsordförandenas uppvaktningar under år 1961.

Efter sammanträdet samlades ett 70-tal mötesdeltagare till gemensam middag under angenäma former å Palace Hôtel.

Föreningen Värmlands läns Taxeringsnämndsordförande och Kronombud

höll lördagen den 20 januari 1962 årsmöte å Stadsällaren i Karlstad beviljat av cirka 160 medlemmar. Förhandlingarna leddes av föreningens ordförande kommunalkamrerare Gottfrid Persson.

Som gäster vid årsmötet närvaro landskamreraren i länet Stefan Dryselius och ordföranden i taxeringsnämndsordförandenas riksförbunds styrelse, kamrer Axel Bendrik, Söderhamn.

Till styrelseledamöter omvaldes kom-

munalkamrerare Gottfrid Persson, Nordmarkshyttan, ordförande, lantbrukare Nils Olsson, Gunnarskog, vice ordförande förste uppbördsassistent Erik Palmquist, Karlstad, sekreterare och skattmästare, häradsskrivare Karl Sunnevik, Karlstad, och kommunalnämndsordförande Alfred Svanhult, Sysseleback, samt nyvaldes länsassessor Erik Söderlund, Karlstad, och kronokamreraren Torbjörn Vester, Kristinehamn, efter förvaltare Olof Sävö, Säffle, som avlidit, och överrevisor Hugo Farman, Uddeholm. Den sistnämnde som av formella skäl frånträdde sitt mer än tioåriga ledamotskap av styrelsen, valdes till föreningens hedersledamot. Till styrelsesuppleanter nyvaldes nämndeman Gustav Hall, Väse, och nämndeman Verner Andersson, Kila. Omvalda blevo revisorerna häradsskrivare Harald Grahn och uppbördskontrollant Allan Svensson, båda i Karlstad. Till klubbmästare omvaldes förste uppbördsassistent Erik Palmquist, Karlstad.

Att representera föreningen vid 1962 års sammanträden inom riksförbundet utsågs ordföranden med sekreteraren som ersättare.

Under fortsättningen av årsmötet lämnade kamrerare Axel Bendrik en redogörelse för riksförbundets senaste årsmöte samt uppvaktningarna under år 1961 i finansdepartementet rörande taxeringsarvodena. Härefter följde diskussion under vilken särskilt resultatet av en nyligen genomförd opinionsundersökning bland taxeringsfunktionärerna i länet rörande deras inställning till arvodesfrågan livligt debatterades. Enligt de flestas uppfattning var ersättningen för taxeringsarbetet trots det senaste årets förbättring alltså otillfredsställande. Fortsatta energiska åtgärder för arvoden

höjning till skälig nivå voro därför påkallade. Kamrerare Bendrik förklarade att riksförbundets styrelse som delar uppfattningen om ersättningarnas otillräcklighet, självfallet inte kommer att lämna någon möda osparad i strävandet att ernå en tillfredsställande lösning av arvodesfrågan.

Efter avslutade förhandlingar kommenterade taxeringsintendent Lars Borg nyheterna vid 1962 års taxering, varjämte biträdande taxeringsintendent Bengt Westman behandlade vissa andra aktuella taxeringsspörsmål. De mycket instruktiva och intressanta anförandena följdes av diskussion under vilken taxeringsintendenterna besvarade framställda frågor.

Sedan årsmötet avslutats samlades i Stadskällarens festivitetsvåning ett 50-tal av medlemmarna till gemensam supé, i vilken landskamreraren Stefan Dryselius, kanslirådet Tore Nyqvist, taxeringsintendenterna Lars Borg och Bengt Westman, länsassessorn Rikard Falk samt ordföranden i taxeringsnämndsordförandenas riksförbunds styrelse, kamreraren Axel Bendrik, deltog som föreningens gäster.

För underhållningen under supén svarade pianisten Gustaf Eggers, barytonsångaren Sven Hellborn, recitatören Sven Elovson och illusionisten Hans Haselli.

-st.

Föreningen Kopparbergs läns taxeringsmän

Vid ordinarie föreningssammanträde den 26 januari 1962 i Falun

lades styrelsens berättelse för år 1961 med godkännande till handlingarna,

beviljades styrelsen och kassören ansvarsfrihet för 1961 års förvaltning och räkenskaper,

valdes till
ordförande: majoren J. B. Rosander, Falun (omval),

styrelseledamöter: f. stadskassören Helmer Hillström, Borlänge, förste taxeringsrevisorn Karl Hagberg, Falun, och disponenten C. W. Rosén, Korsnäs (omval för samtliga), samt direktören Hjalmar Samuelsson, Leksand (nyval efter nämndemannen Enar Persson i Insjön, som avgått ur föreningen, enär han på grund av bristande tid nödgats avsäga sig nytt förordnande som taxeringsnämndsordförande),

styrelsesuppleanter: köpmannen Hjalmar Norman, Avesta (omval), och lantbrukaren Bengt Samuelsson, Stora Tuna (nyval efter direktören Samuelsson, som enligt ovan utsetts till ordinarie ledamot av föreningens styrelse),

revisorer: förste landskanslisten Waldemar Bergman och t. f. kronokamreraren Rolf Sundlöf, Falun (omval för båda),

revisorssuppleant: förste landskanslisten Torsten Magnusson, Falun (omval),

ombud vid TOR:s årsmöte: majoren J. B. Rosander med förste taxeringsrevisorn Karl Hagberg som ersättare.

Vid efter föreningssammanträdet avhållet styrelsesammanträde utsågs herr Hillström till vice ordförande och herr Hagberg till sekreterare och kassör.

Vid föreningssammanträdet lämnades bl a orientering rörande resultatet av den förfrågan, som föreningsstyrelsen — enligt TOR:s cirkulärskrivelse den 11 december 1961 — utsänt omkring årsskiftet till länets taxeringsmän rörande deras inställning till arvodesfrågan. Förfrågan hade utsänts till 196 personer, därav 21, som av olika anledningar icke återfinnas i länskungörelsen angående länets indelning i taxeringsdistrikt för år 1962 m m.

I anslutning till föreningssammanträdet firade föreningen sitt 25-årsjubileum med middag, för vilken särskild redogörelse lämnas i detta nummer av tidskriften.

Jubileum

Dala-föreningen fyller 25 år

”Föreningen Kopparbergs läns taxeringsmän”, som under namnet ”Föreningen Kopparbergs läns taxeringsnämndsordförande” bildades vid sammanträde i Falun den 5 februari 1937 och som redan från början fick 50 av länets dåvarande 54 taxeringsnämndsordförande som medlemmar, har i samband med sitt ordinarie föreningssammanträde i år högtidlighållit sin 25-åriga tillvaro vid en jubileumsmiddag på Stadshotellet i Falun fredagen den 26 januari.

Till jubileet förelåg en av föreningens styrelse i tryck utgiven 25-årsberättelse, i vilken på ett tiotal sidor komprimerats de väsentligaste händelserna i föreningens hittillsvarande historia. Berättelsen hade tillställts alla taxeringsfunktionärer i länet tillsammans med kallelsen till föreningssammanträdet. De av landets länsföreningar av taxeringsmän, som önska få berättelsen, kunna rekvirera den hos föreningens ordförande, majoren J. B. Rosander, Promenaden 29, Falun.

Till middagen hade inbjudits landshövdingen, landskamreraren tillsammans med ett antal representanter för länsstyrelsens taxeringssektion, TOR:s ordförande, tidskriften Skattenytts redaktionschef och ansvarige utgivare, länets samtliga lokala skattemyndigheter och förutvarande ledamöter av föreningens styrelse. Därutöver hade inbjudits ytterligare ett antal hedersgäster, som föreningen ville visa sin tacksamhet.

Jubileumsmiddagen föregicks av sam-

mantråde inför landskamreraren enligt 60 § taxeringsförordningen, i vilket omkring 200 personer deltog. Vid sammanträdet hölls föredrag om "Förvärvsavgdrag, ortsavgdrag och avgdrag för nedsatt skatteförmåga" av taxeringsintendenten Ragnar Lindholm, "Nyheter i skattelagstiftningen vid 1962 års taxering" av biträdande taxeringsintendenten Gunnar Andersson, "Vissa ändringar i länsprövningsnämndens anvisningar" av länsassessorn Brita Tydén och "Kontakten mellan taxeringsnämnd och lokal skattemyndighet" av häradsskrivaren Sigvard Andersson. Sammanträdet avslutades med ett föredrag, i vilket byråchefen hos Riksskatte-nämnden Bengt Bohman gav deltagarna en närmare redogörelse för nuvarande bestämmelser rörande "Taxering och upp-börd under krigsförhållande" och för denna frågas utveckling under och efter andra världskriget.

Vid middagen, i vilken ett 70-tal personer, därav 27 hedersgäster, deltog och vid vilket föreningens välkomst- och tacktal hölls av föreningens ordförande, lämnade landskamreraren Olof Israelsson i sitt högtids- och hyllningstal en historisk återblick på skattelagstiftningens utveckling under de 25 år, som föreningen verkat. Han hyllade dessutom föreningen och uttalade länsstyrelsens fulla förtroende för föreningen och förklarade sig komma utt på allt sätt stödja föreningens syfte utt verka för en rättvis och likartad taxering och att tillvarataga föreningsmedlemnarnas ekonomiska intressen. Han ville vidare uttala sin och länsstyrelsens stora illfredsställelse över det initiativ, taxeringsmännen tagit i och med startandet av ackorganet Skattenytt, som han förklarade vara landets förnämsta skattetidskrift och som han önskade och hoppades, att

länets alla taxeringsfunktionärer hade och med uppmärksamhet togo del av. Han önskade föreningen fortsatt framgångsrik verksamhet i det nya kvartsseklet och avslutade med att utbringa ett leve för föreningen.

TOR:s ordförande, kamreraren Axel Bendrik, talade på Riksförbundets vägnar. Han framhöll, att den jubilerande föreningen alltid varit i toppen bland länsföreningarna, när det gällt medlemsanslutningen, och under de senare åren haft det största medlemsantalet i landet i förhållande till antalet förordnade taxeringsfunktionärer; enligt den sista rapport han fått från Skattenytts redaktion hade föreningen i Dalarna under år 1961 haft något mer än 91 % anslutning. Han sade vidare, att Riksförbundet, som till en början huvudsakligast verkat för taxeringsfolkets förkovran, numera kunnat överflytta denna gren av sin verksamhet på förbundets fackorgan Skattenytt och i stället nödgats ägna allt större uppmärksamhet på Riksförbundets från början sekundära uppgift, nämligen frågan om skälig och rättvis ersättning för taxeringsarbetet.

Gästernas tack framfördes av landshövdingen Gösta Elfving, som därvid anslöt sig till de hyllningar, som föregående talare ägnat föreningen, och uttalade den förhoppningen, att föreningen och till densamma anslutna medlemmar icke skulle förtrötts i sin strävan att verka för en riktig och rättvis taxering och på så sätt uppfylla de krav, som statsmakterna i ett demokratiskt samhälle måste ha rätt att ställa på de förtroendemän, som handha det mången gång svåra och grannliga taxeringsarbetet.

Jiber.